



Nieuwsbrief

Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 8, 7 mei 2020



Pastorale brief 8



Beste gemeenteleden,

Hoezeer de ingrijpende coronacrisis ons ook bezighoudt, er zijn gelukkig ook nog andere zaken die onze aandacht verdienen, zoals het jubileum van 75 jaar vrede en vrijheid. Rondom dagen als 4 en 5 mei vind ik het zinvol om uit het leven gegrepen berichten van ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog te overdenken. We kunnen immers veel leren van de ervaringen van hen die ons voorgegaan zijn. Is dat immers niet het doel van deze gedenkdagen? Daarom wil ik nu stilstaan bij twee m.i. representatieve berichten uit de herinnering van oorlogsveteranen. Eerst vertel ik een kort bericht van een geallieerde militair en daarna een wat langer bericht van een Duitse militair.

Een oude Britse oorlogsveteraan deed in een documentaire verslag van zijn ervaringen bij de luchtdoelartillerie ten tijde van de Battle of Britain ofwel de Slag om Engeland, in de zomer van 1940. Tijdens de verdediging van zijn vaderland had deze Brit luchtafweergeschut bediend. De man zei: Een soldaat bij de luchtafweer schiet niet op personen, maar op objecten. Bij een luchtaanval ziet hij slechts de vijandelijke toestellen en verdringt hij de inzittenden. Als hij dit niet zou doen, dan zou hij toch helemaal niet kunnen schieten? Op medemensen zou hij toch geen kanon kunnen afvuren!

De tweede militair, die ik aan het woord wil laten komen was lid van de Duitse Wehrmacht, het reguliere Duitse leger.¹ Hij was in Normandië gestationeerd bij de Atlantikwall, de kustverdediging. Op 6 juni 1944 bemande hij een mitrailleurpost op Omaha Beach, het bloedigste van de vijf invasie stranden van D-Day. De Amerikaanse landingstroepen konden

¹ Vgl. **Willem S. Duvekot**, "Zij zullen de oorlog niet meer leren. Indrukwekkend bezoek aan invasie stranden", in: *Kerk in de stad*, jaargang 11, nr. 20, d.d. 11 juni 2004, p. 2.

maar moeizaam oprukken vanwege de sterke Duitse verdediging. Er werd zó zwaar gevochten, dat het zeewater bloedrood van kleur werd. Bij de landing van de eerste Amerikanen, nog maar stippen in de verte, vuurde de betreffende Duitser zijn mitrailleurssalvo's op hen af. Hij verschoot de éne patroonband na de andere. De loop van zijn machinegeweer werd dermate heet van het schieten dat die vervangen moest worden. Op een gegeven moment waren de Amerikaanse soldaten zó dicht genaderd, dat hij hun gezichten heel duidelijk kon zien. Toen ging er een schok door hem heen. Hij realiseerde zich: "Dit zijn medemensen!" De man kon plotseling niet meer schieten. Zijn vuurwapen zweeg vanaf dat moment. De Duitser gaf zich over.

Uit beide berichten kunnen we het volgende concluderen: Geweld tegen anderen begint met dehumanisering oftewel ontmenselijking. Personen die men niet meer als medemensen beschouwt, maar als vijanden of objecten, worden niet meer menselijk behandeld. Zodra men daarentegen oog krijgt voor het gelaat van de ander, kan men hem of haar niet meer gewelddadig bestrijden.

Zou de Tweede Wereldoorlog denkbaar zijn zonder dehumanisering? Zou de Holocaust denkbaar zijn zonder ontmenselijking? Zou Auschwitz voorstelbaar zijn zonder categorieën als 'Über-' en 'Untermenschen'?

Vrede, gerechtigheid en welzijn staan of vallen met het respect voor de medemens, diens waardigheid en dienst rechten. Ja, met vijandbeelden en demonisering van de ander begint de ellende!

Waar het op aankomt is dus onze mensvisie en onze openheid. Hoe kijken wij naar anderen? Hoe kijken wij tegen eventuele tegenstanders aan? Zien wij een opponent slechts als een vijand, dan is de kans groot, dat we hem of haar met alle mogelijke middelen zullen willen verslaan. Zien wij een tegenstander echter als een door God geschapen medemens, een mens van vlees en bloed, dan zijn wij veeleer geneigd om hem of haar humaan te behandelen. Zien wij de ander als iemand die kostbaar is in Gods ogen, dan zijn wij eerder geneigd om de dialoog na te streven en vreedzame middelen aan te wenden.

Laten wij vooral het gelaat van de ander voor ogen houden. Laten wij omwille van de menselijke waardigheid en omwille van de vrede vooral proberen om onze medemensen te zien staan, te ontmoeten en te leren kennen.

Mede namens mijn collega's Ds. A. Boonstra en Ds. H. Wouda groet ik u allen heel hartelijk,

Ds. Peter van Ool

DIGITALE ZONDAGMORGENDIENST

Voor 17 mei en 31 mei staan weer digitale kerkdiensten gepland. De link naar de diensten staat kort voor de zondagmorgen op de websites van onze gemeenten. Nader bericht volgt.

KOFFIEDRINKEN ZONDAG 10 MEI

Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 10 mei om 11 uur:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraT-JCWkxtR0VFbEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie



PASTORAAL

Overleden is de heer Harke ('Harrie') Luchtenburg (1933-2020). Laatstelijk woonde hij met zijn echtgenote Hinke Ezinga aan de Westergast 12-B te Zuidhorn. Hij is in de leeftijd van 86 jaar gestorven op zondag 3 mei 2020. De uitvaartplechtigheid is gepland voor vrijdag 8 mei 2020 te Hoogkerk, met aansluitend begrafenis te Zuidhorn. Vanwege de preventieve maatregelen in het kader van de coronacrisis zal deze plechtigheid in beperkte kring plaatshebben.

Mevrouw Hinke Luchtenburg-Ezinga wensen wij veel sterkte en vooral Gods troostende nabijheid toe.

Ds. Peter van Ool

BLOEMEN

Alles komt in bloei met het zonnige voorjaarsweer. Het gemeentelven bloeit (on-)gewoon door. Zo zijn er in de afgelopen weken bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan de scriba's!

Bloemen gingen naar mevrouw Annie Borkhuis-Wobbes, Kalmoes en naar mevrouw K.A. Boonstra, Jellemaweg



BEDANKT

Mevrouw ten Cate, Van Wassenaerplein12, wilde de gemeente graag bedanken voor de bloemen die zij een tijdje geleden mocht ontvangen. Bij dezen!

COLLECTEDOEL

HELP EEN STILLE CORONA RAMP TE VOORKOMEN

In deze pastorale brief willen we graag één collectedoel speciaal bij u onder de aandacht brengen.

In de hele wereld heeft het corona-virus grote impact. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. In Nederland heeft de regering in korte tijd veel noodmaatregelen in het leven geroepen om de getroffen bedrijven, kleine zelfstandigen en werknemers financieel te ondersteunen. Ook onze gezondheidszorg kan de corona-zorg nog bieden. Niet in ieder land is het zo geregeld. In verschillende landen dreigt ziekte, honger en erger.

Kerk In Actie volgt de situatie in verschillende landen. Kerk in Actie deelt daarbij verhalen van nood, maar ook van hoop in deze corona-ramp. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Op de website van Kerk In Actie kunt u verschillende verhalen lezen van continenten.



<https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona>

Daarom vragen we uw steun voor het voorkomen van deze corona-ramp met uw gebed en uw bijdrage. Maak uw gift over op:

NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

onder vermelding van CORONA

Natuurlijk kunt u (ernaast) als collectedoel Kerk(rentmeester) of Diaconie kiezen. Giften daarvoor zijn ook zeer welkom. Vermeld dit dan op uw overschrijving!

Dat u betrokken bent bij onze collectedoelen blijkt uit de opbrengsten welke wij ontvangen op genoemde bankrekeningnummers. Zo is er voor het project van de ZWO (SAVE; zie hiervoor nieuwsbrief nummer 7) inmiddels € 885,50 ontvangen. Voor het collectedoel Lesbos (zie nieuwsbrief nummer 6) is tot nu toe € 1.120,00 ontvangen.

Heel hartelijk dank!

Diaconie PKN Zuidhorn

BOODSCHAPPENDIENST



Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona is er een boodschappendienst, waarvan inmiddels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries (06466347999) of Anke Brandsen (0619632678) en zij schakelen een vrijwilliger in die dat

voor u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,

Anna de Vries en Anke Brandsen

50-DAGENKALENDER

Met de dreiging van corona helder voor ogen wist men bij de Doopsgezinde Sociëteit Groningen – Drenthe een 50-dagenkalender te maken voor de tijd van Pasen tot Pinksteren. Dit is de tekst voor 6 mei:

Hoop

Morgen is een dag

dichter bij een lach

dichter bij samen eten

dichter bij het nu vergeten

dichter bij een kus op je hoofd

dichter bij de knuffel die ik heb beloofd

Morgen nog afstand tussen jou en mij,

Maar morgen brengt ons dichterbij

6 MEI 2020: LANDELIJKE KERK EN CORONAVIRUS



Het landelijk moderamen (dagelijks bestuur) van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen.

Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om voor een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Bezoekwerk

De nieuwe maatregelen vanuit de overheid zijn als volgt:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen, waaronder predikanten, zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

U kunt dus, als u rekening houdt met bovenstaande, bij iemand op bezoek gaan. Toch is het goed voorstelbaar om voorlopige alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Pastورانten hebben daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Meer lezen over kerk-zijn in Corona-tijd (ook na versoepeling hier en daar):

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/>

HALLO JONGENS EN MEISJES,

'Nergens beter dan thuis' wordt er wel gezegd. Je huis is best belangrijk, zeker nu we deze meivakantie thuis zijn. Je huis geeft een dak boven je hoofd, waardoor het warm en droog is. Je kunt op je favoriete plek even lekker alleen zijn of juist samen spelen. Als het goed is geeft het je een veilig gevoel om thuis te zijn. In deze corona tijd zijn we wel heel veel thuis! Hebben jullie al zin om vanaf volgende week weer een paar dagen naar school te gaan?

Voor het volk Israël was er jarenlang geen thuis. Het volk trok door de woestijn zonder vaste woonplaats. Als ze later in huizen wonen en David koning is en in een paleis woont, wil David voor God ook een huis bouwen. Maar wil God wel in een huis met vier muren wonen? God zegt: 'Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond?' (2 Samuel 7:5)

Onder elkaar kan een huis voor God heel gezellig zijn met mensen die hetzelfde denken. Dat hebben we ook nodig: mensen bij wie we thuis zijn. Maar het heeft ook iets gevaarlijks: je kunt in jezelf opgesloten raken. Daarom kan God niet in een huis of hokje gestopt worden en trekken de mensen in bijbelverhalen er vaak op uit. Jezus trekt ook steeds weer weg om een nieuw huis te beginnen, waarin iedereen welkom is.

Hieronder zie je twee afbeeldingen van een huis. In het lege huis kun je invullen wat thuis voor jou is. Dat kan met kleurtjes, maar knippen en plakken kan natuurlijk ook! Het andere huis met woorden erin is voor oudere kinderen of volwassenen (of voor jonge kinderen samen met je ouders). Je kunt hiermee stil staan bij hoe het bij jou thuis is door de tekens erbij te zetten die eronder staan. Wat wel apart is aan deze afbeelding is dat God op zolder woont... Waar woont God bij jou?

Veel plezier! namens de KND leiding van Gastkerk en Dorpskerk,
Hester Wouda

Waar woont God?

Ik zou wel willen weten
waar God inmiddels woont
of hij nog altijd in de hemel
op de wolken troont

Of dat hij ergens in de kerk
rond de kansel zweeft
of inmiddels in het veld
bij de lelies leeft

Misschien juist op de vuilnisbelt
waar niemand hem verwacht
of op het industrieterrein
het eindpunt van lijn acht

Maar heeft hij nog geen vaste plek
dan komt-ie maar bij mij
we hebben hier in huis nog wel
een zolderkamer vrij



door ds. Christien Crouwel, bij een tekst van Etty Hillesum (1914 – 1943): 'Ieder huis zou men moeten maken tot een gewijde woning voor jou, mijn God. En ik beloof je, ik zal in zoveel mogelijk huizen woning en onderdak zoeken voor jou, mijn God.'



Dit is jullie huis. Pak (kleur-)potlood, pen of stift en onderzoek het huis bijv. met de volgende tekens:

- O (een rondje): dit is er
- ! (een uitroepteken): hier ben ik blij mee
- + (een plus) : dit wil ik er graag bij
- # (een hekje): dit wil ik anders



Dit is jouw huis. Teken in het huis:

- Wie er wonen
- Wat jouw lievelingskleur is
- Wat je leuk vindt om thuis te doen
- Wie wel eens bij jou kwam spelen
- Waar je het liefste bent
- Andere dingen die bij jouw huis horen